

Ik, weet ik niet meer nieuws meer te vertellen, tenzij, dat ik vraag voor mijn Horloge, aan Richard te geven, voor een Gedent- teken, van mijn geliefden Broeder, Bidje mijn schoonbroeder mijn Port-monnai, en mijn kuster, dat is, zoo, ook, al goed, mijn Vrouwing, Ge heb dan ieder een Gedentteken,

Zoo bij gevolg houdt nu bloeten moed en veel courage en bid veel voor mij om toch later dan als te samen bijmalhaar te komen in den Hemel, ik gaet nu, mijn lieven Vader geen verzoegen en veel moed, want het is voor het Vaderland.

Ik, Lieve Moeder, kuster, Broeder, schoonbroeder en schoonkuster, tot in der Eeuwigheid, Amen !!!

Ik schrijf nog een brief naar mijn schoon Ouders, hetgeen daaronter hier op vermeld staat, den Heer, wanneer den Vorloog gedaan is zal wel tot bij U komen, desen wort niet te geheel wijd van ons af. Ik, sprecht nog met hoogere man- nen voor dat geld te krijgen ons Gemeent, en bequef U bij die mannen, die in desen brief vermeld staan, na den Vorloog Bid voor mij tot in der Eeuwigheid.

Amen

Houdt goed desen brief in bewaring.

hier is nu nog, mijn Port, monnai met 40 franken in, mijn Gouden ring met de naam in mijner Vrouw en mijn

Uurwerk - Horloge

Bid voor mij allen ((Lieve België))

Amen